

## VRIJHEID

Als kinderstemmen  
verstommen  
zwijgt het in alle talen

Als onschuld  
schuld krijgt toebedeeld  
kan overwinning enkel falen

Als jij dan schrijft  
Ik zing,  
maar van binnen moet ik huilen

Als toevlucht voor het kind  
niet veilig blijkt  
Waar kan je dan nog schuilen

Als jouw verdriet je overspoelt  
zodat je niet meer  
kunt beamen

dat je bang bent voor vergeten  
Dan noem **IK**  
al hun namen

Als je de moed zoekt  
te gedenken  
wat je niet herinneren wil

dan reik ik je mijn hand  
en geef  
woorden aan jouw stil

Als de kracht dan komt  
te kijken  
naar de afgrond van gemis

Dan geven we door  
wat doorgegeven vraagt  
en tonen we waar altijd schaduw is

We vertellen over insluiten en uitsluiten  
en spelen  
met menselijke angst

Over het hellend vlak van het gelijk  
en je durf zoeken  
op je allerbangst

Zodat ieder die na ons komt weet  
er is alleen toekomst  
als je de ander werkelijk ziet

Je naaste, staat naast je  
Tegenóver elkaar  
zie je de vrijheid niet

***Auteur: Marianne van Velzen***