

CENTRAAL ISRAËLIËTISCH WEES- EN DOORGANGSHUIS „MAGSEH LAJESOLIMIEM”

Stille Rijn +

TE LEIDEN

Telefoon 527



Februari 1928

Hooggeachte Heer,

Tot de belangrijkste onderwerpen, welke de aandacht van uw college kunnen vragen, behoort ongetwijfeld ook de verpleging en opvoeding van het onverzorgde kind.

Het is noodig gebleken hiervoor centrale instellingen op te richten, omdat maar enkele joodsche gemeenten hier te lande de behoefte hebben aan een eigen gesticht of in staat zijn dit te onderhouden.

Het Centraal Isr. Wees- en Doorgangshuis te Leiden geeft nu reeds bijna veertig jaren zijn diensten aan de verpleging van het onverzorgde nederlandse joodsche kind. Niet alleen dat het weezen en half-weezen opnam vanaf den leeftijd van twee jaren, maar ook onverzorgde kinderen, waarvan een of beide ouders krankzinnig werden, bood het onderdak en in tal van andere gevallen gaf het hulp.

Dit weeshuis heeft dringend behoefte aan een nieuw gebouw. De gelden hiervoor benodigd, moeten aan de joodsche gemeenten en instellingen en aan weldadige kinder-vrienden gevraagd worden.

Het College van regenten komt hiervoor ook tot uwe gemeente en roept tevens uwe persoonlijke hulp in om het te assisteren bij het inzamelen van giften bij uw gemeentenaren.

De bouw- en propaganda-commissie is van plan binnenkort door enkele van haar leden uwe medewerking te komen invoeren. Wij zijn ervan overtuigd, dat zij hiervoor niet tevergeefs bij u zullen aankloppen.

Er wordt in deze dagen veel gevraagd. Doch de verpleging van het onverzorgde kind is zoo'n groote, zoo'n hooge plicht, de noodzakelijkheid om hier te helpen is zoo dringend, dat regenten niet hebben gearzeld om zich ook hiervoor tot u te wenden.

Help ons en spoor in uw gemeente anderen aan om ons te helpen zoodat zooveel mogelijk geld bijeen komt.

Met gevoelens van hoogachting en met onzen besten dank bij voorbaat,

Voor het College van regenten

*Prof. Dr. J. L. PALACHE, Voorzitter,
Mej. C. VAN LOEN, Secretaresse.*