

14 Tischri 5703
Leiden,-----
24 September 1942

Aan

het Kerkbestuur der Nederl.

Israel.Gemeente,Alhier.

Mijne Heeren,

Voor de verrassing, die U mij heden bereid hebt, door het zenden van heerlijk en kostelijk fruit, zeg ik U bij dezen gaarne dank. Dat U op deze wijze uiting hebt willen geven aan Uw gevoelens en die der overige synagogebezoekers te mijnen opzichte stel ik zeer op prijs. Mijnerzijds geef ik gaarne de verzekering, dat ik ook dit jaar met erkentelijkheid de uitnodiging tot het verrichten van diensten als hulp-gazzan op de Hooge Feestdagen heb aangenomen en mijnerzijds met gevoelens van dankbaarheid voor het feit, dat ik dit kon doen, de mij opgedragen taak volbracht heb.

In de verwachting en met den wensch, dat geheel Israel volgende jaren de godsdienstige feest-en gedenkdagen werkelijk zal kunnen vieren, teeken ik

Hoogachtend

